



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

**ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Τῆς Ἑλλάδος Παιδιά»
«Λαζαριστές», 28/11/2016**

Στοχαζόμουν τὴν ὥρα ποὺ μὲ ἐνθουσιώδη ἄσματα κυλοῦσε ἡ γιορτὴ γιὰ τὶς Ἑνοπλες Δυνάμεις μας ὅλα ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ μας ποὺ βρίσκονταν τὴν ἴδια ὥρα στὴν πρώτη γραμμὴ ἄμυνας τῆς χώρας. Τοὺς Ἰκάρους μας ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ πιθανῶς ἐμπλέκονται σὲ ἀερομαχίες, ἀμυνόμενοι στὴν ξένη ἐπιβουλή, τοὺς στρατιῶτες ποὺ φυλοῦν σκοπιὰ στὴν Καρωτὴ καὶ στὴν Πλάτη τοῦ Ἑβρου καὶ στὸ νησάκι τῆς Ρῶ· τοὺς ναῦτες ποὺ βρίσκονται μὲ τὰ πολεμικὰ πλοῖα σκορπισμένοι στὸ Αἰγάιο, ἀκρίτες ποὺ φυλάσσουν τὰ σύνορα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας.

Ἀφουγκράζομαι τὴ σιωπὴ τῆς προσευχῆς τῶν μανάδων μας στὴ μάνα Παναγιά γιὰ τὰ στρατευμένα παιδιὰ μας. Διακρίνω τὸ χαμηλό τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ ποὺ ἀνάβει στὰ σπιτικά τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν στρατιῶτη μας. Ἀκούω τὴ δέηση τοῦ ταπεινοῦ ἱερέα γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου καὶ γιὰ τὴν ἐνότητά μας, ἀλλὰ καὶ «ὑπὲρ τοῦ



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ», γιὰ νὰ καταλήξω συμπερασματικὰ στὸ πόσο σπουδαία ἀγαθὰ εἶναι ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἐλευθερία.

Σκέφτομαι τὶς θυσίες, τοὺς ποταμούς τῶν αἱμάτων τῆς νεολαίας μας, τὴν ἀξιοσύνη καὶ τὰ νιάτα ποὺ βρίσκονται στὴν αἰώνια εἰρήνη τῶν στρατιωτικῶν κοιμητηρίων γιὰ νὰ μπορούμε ἐμεῖς νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι σήμερα.

Δίπλα μας, στὸν Ἐλαιώνα, «Ζέιτενλικ», ἀναπαύονται εἴκοσι χιλιάδες πεντακόσιοι (20.500) στρατιῶτες τῆς εἰρήνης τοῦ Α΄ Μεγάλου Πολέμου.

Πόσα ὀφείλουμε στὸν Στρατό μας! Ἐὰν ὑπολογίσουμε καλὰ τὰ πράγματα, ἡ ἀπάντηση θὰ εἶναι «σχεδὸν ὅλα». Τὸ εἶπε ἐκείνη ἡ Ἡπειρώτισσα, ἡ Καλλιόπη Λύκα, ἡ «μάννα τοῦ στρατιώτη», ὅτι «ὄπου ὑπάρχει στρατὸς ὑπάρχει ἐλεύθερο κράτος». Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Θεματοφύλακα, ὀνομάζω τὸν Στρατό, τῆς ἐλευθερίας μας, τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας, τῆς διαφύλαξης τῶν σπουδαίων τοῦ Ἔθνους, τῆς προάσπισης τῶν ἰδεωδῶν ποὺ μᾶς κράτησαν ὄρθιους



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
 ΒΑΡΝΑΒΑΣ

μέσα από τις πολλές μας έθνικές περιπέτειες, που μάς έκανε περήφανους στους νικηφόρους πολέμους του προηγούμενου αιώνα και που μόνη ή παρουσία του μάς έμπνέει το αίσθημα της ασφάλειας.

Όφείλουμε να ποῦμε ένα μεγάλο «εύχαριστώ» σ' αυτόν τον θεσμό της πατρίδας μας και στο έμψυχο δυναμικό του. Και ίσως είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ο Στρατός μας, με τη δομή και την ιεραρχία του, ξέρει να κάνει άθόρυβα το σπουδαίο έργο του και να βρίσκεται σε μία διαρκή έτοιμότητα. Γι' αυτό, χαίρει της τιμής των Έλλήνων, γι' αυτό, όταν παρελαύνει στις έθνικές μας έπετειούς δημιουργεί ρίγη συγκίνησης. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, ο Στρατός μας είναι σάρκα από τη σάρκα μας, τα παιδιά των δικών μας οικογενειών, τα παιδιά του καθενός από έμας, της Ελλάδος παιδιά.

Έδω, στα δυτικά της πόλης μας, σ' αυτή την περιοχή που προκλητικά λησμονήθηκε και έγκαταλείφθηκε, που λείπουν βασικά



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
 Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ

πράγματα και υποδομές, στον τόπο με τον νεότερο πληθυσμό της χώρας, μνημονεύουμε την παρουσία του Στρατού μας.

Από τη δυτική είσοδο της πόλης μπήκε έλευθερωτής ο ελληνικός στρατός μετά από εξακόσια (600) χρόνια σκληρής και ατέλειωτης σκλαβιάς. Από τα δυτικά ή πόλις αυτή χιλιάδες χρόνια επικοινωνεί με την υπόλοιπη Ελλάδα και με όλους τους βαλκανικούς -και όχι μόνο- λαούς. Προσκυνητές, αμαρτωλοί, άγιοι, βάρβαροι, φίλοι και έχθροί, στρατιώτες και πολίτες, από αυτή την είσοδο, από τα δυτικά, έμπαιναν πάντοτε σ' αυτή την πόλη.

Κι εμείς, ακόμη και τό δυτικό θαλλάσιο μέτωπο, πού κάποτε άποτελοῦσε πηγή πλούτου και δύναμης για την πόλη μας, τό άγνοοῦμε και τό καταστρέφουμε προκλητικά.

Έδῶ, στά δυτικά, και τά περισσότερα στρατόπεδα. Θά θυμηθῶ στον τόπο πού γεννήθηκα, στά Διαβατά, τίς ὁμορφες κατανυκτικές ακολουθίες στά τότε στρατόπεδα: χίλια έβδομήντα πέντε (1075) και χίλια ένενήντα (1090), και νῦν «Παπαβασιλείου» και «Άναγνωστοπούλου».



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
 ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Ίδιαίτερες εύχαριστίες καὶ μεγάλη εὐγνωμοσύνη ἐκφράζει καὶ δημόσια ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, καθὼς Ἱεροὶ Ναοὶ πρώην στρατοπέδων παραχωρήθηκαν στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ βοήθησαν τὰ μέγιστα στὴ δημιουργία νέων ἐνοριῶν γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ λαοῦ μας.

Τὸ πεδίο βολῆς τοῦ στρατοπέδου Καρατάσιου γίνεται ἀκριβὸ δῶρο, ὅπου ἀσκοῦνται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ διακονία τῶν ἀσθενῶν στὰ Νοσοκομεῖα «Παπαγεωργίου» καὶ 424 (τέσσερα εἰκοστέσσερα).

Δὲν διστάζω νὰ πῶ ὅτι βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία μεγάλη πρόκληση, ποὺ ἀφορᾷ τὴν πολιτιστικὴ ἀναβάθμιση τῆς σκληρὰ ἀδικημένης Δυτικῆς Θεσσαλονίκης ἀλλὰ καὶ ὀλόκληρης τῆς πόλης, μέσα ἀπὸ τὴ συνεργασία τῶν τοπικῶν Δήμων, ποὺ ἀγωνιοῦν καὶ ἐργάζονται γιὰ τὴν παραχώρηση αὐτῶν τῶν στρατοπέδων καὶ τὴν ἐπωφελεῖ χρήση καὶ ἀξιοποίησή τους.

Ἡ εὐλογία τῶν στρατοπέδων εἶναι τὸ μεγαλύτερο ταμεῖο γῆς ποὺ ὁ στρατὸς διαφύλαξε. Γενναιόδωρα προσφέρεται μία μεγάλη εὐκαιρία, ποὺ ἂν ἀπορρίψουμε, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὶς μικρότητες καὶ



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
 ΒΑΡΝΑΒΑΣ

τὴν ἔλλειψη ὀραματισμοῦ γιὰ τὰ μεγάλα καὶ σπουδαία, ἴσως χάσουμε τὴ μοναδική εὐκαιρία νὰ ζήσουν τὰ παιδιὰ μας σέ ἓνα περιβάλλον πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ μεγαλώσαμε ἐμεῖς.

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης καὶ νὰ εὐλογήσω τοὺς κόπους τους.

Κλείνοντας αὐτὴ τὴν ὄμορφη βραδιά θέλω νὰ παρακαλέσω νὰ μὴν ξεχνοῦμε στὶς προσευχές μας τὸν Στρατό μας, νὰ εἴμαστε περήφανοι γι' αὐτὸν καὶ ἡ Παναγία μας, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Νικοποιός, νὰ τὸν σκέπει μὲ τὴν φοβερὰ προστασία Της καὶ νὰ μᾶς χαρίζει τό δῶρο καὶ τὴ χαρὰ τῆς εἰρήνης. Σᾶς εὐχαριστῶ...