



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Άρ. Πρωτ.: 597

Έν Αρναία, τῆ 30^η Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλόχριστο Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀγίου Ὁρους καί Ἀρδαμερίου

Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα,

Μέ τή Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀπό σήμερα ἐπανέρχομαι καί ἐπιστρέφω πάλι
στά καθήκοντα πού ἡ Ἐκκλησία ἀνέθεσε στούς ἀδύναμους ὤμους μου.

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!

Μετά ἀπό ἑνός μηνός δοκιμασία πού ἐπέτρεψε ὁ Κύριος, γιά κρίματα προφανῶς
δικά μου πού Ἐκεῖνος γνωρίζει, κατέρχομαι στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
ἀπολαμβάνω πολλαπλῶς τήν εἰκόνα τῶν προσώπων πού ἀγαπῶ!

Γιά τοῦτο ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς μου θεωρῶ χρέος μου ἱερό νά ἐκφράσω τίς
εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου σέ ὅσους μέ ἐστήριξαν, προσευχήθηκαν καί
ἐνδιαφέρθηκαν ποικιλοτρόπως γιά τήν πορεία τῆς υἱείας μου.

Πρῶτα εὐχαριστῶ τόν Κύριο καί Θεό μας, πού ἐπέτρεψε τήν παιδαγωγική αὐτή
δοκιμασία καί μέ ἐξήγαγε ἀλώβητο ἀπ' τό μαρτύριο, μέ τίς πρεσβεῖες πάντων τῶν
Ἁγίων καί δῆ Στεφάνου τοῦ Ἀρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρος, Ἀκυλίνης τῆς
Νεομεγαλο-παρθενομάρτυρος, Ἀναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοῦ καί Νεομαρτύρων
Δημητρίου καί Παύλου Πολιούχων Τριπόλεως.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης ὅσους ἀπό ἱατρικῆς ἐπόψεως μέ ἐστήριξαν. Τό Ἱατρικό
Διαγνωστικό Ἐργαστήριο ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ Ἀρναίας καί τήν “ψυχή” του, τόν ἐκλεκτό
Ἱατρό κ. Περικλῆ Σαραφιανό, τόν φύλακα ἄγγελό μου ἀπ' ἀρχῆς τῆς νόσου ἕως
τέλους. Τόν Ἱατρό, Βουλευτή Χαλκιδικῆς καί φίλο κ. Γεώργιο Βαγιωνᾶ, πού
ἐπεμελήθη τά τῆς διακομιδῆς μου στό Νοσοκομεῖο. Τό ἐξάίρετο Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκης και τό εμπειρότατο και θυσιαστικά εκδαπανόμενο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του και ιδίως τόν άριστο Έπιστήμονα Καθηγητή κ. Συμεών Μεταλλίδη για τήν φροντίδα του και τόν έντιμο Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου κ. Παναγιώτη Παντελιάδη, άφοῦ τόν συγχαρῶ για τήν δουλειά του πλειστάκις. Τόν γνωστό ανά τό Πανελλήνιο Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Γῶγο, μέ τόν όποιο μέ ἔφερε σέ κοινωνία ό άδελφός μου Μητροπολίτης άγιος Πατρῶν κ. Χρυσόστομος και τόν εὐγνωμονῶ γι' αυτό. Τούς άδελφούς ιατρούς άπό τήν Τριπολιτά κ. κ. Κώστα Ζαχαριᾶ, Τάκη Γκικόπουλο και τήν πνευματική μου θυγατέρα Καθηγήτρια αίματολογίας στό ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο κα Στέλλα Κοκόρη, τόν άγγελο φύλακα τῆς άειμνήστου άδελφῆς μου Ρεβέκκας.

Τήν Α.Θ.Π. τόν Οίκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟ, τήν Α.Μ. τόν Αρχιεπίσκοπο Αθηνῶν και πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, εὐχόμενος υἱικῶς τά βέλτιστα για τήν υἱεία Του, άπαντες τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και Θεοφιλεστάτους Έπισκόπους τῆς καθ' Ελλάδα Έκκλησίας, ως και Άδελφούς Έεράρχες τοῦ Οίκουμενικοῦ Θρόνου, τῆς Έκκλησίας τῆς Κύπρου και τῆς Κρήτης πού εἶχαν τήν καλωσύνη νά μοῦ εὐχηθοῦν προσωπικῶς για τήν υἱεία μου.

Εὐχαριστῶ τόν ὑπό τήν άναξίότητά μου λαμπρό Έερό Κληρο, τά κληρικά και λαϊκά στελέχη τῶν Γραφείων τῆς Έεράς Μητροπόλεως, τούς Άρχοντες τοῦ Τόπου, τό Παναγιωσκεπάστο Πλήρωμα τῆς Έεράς μας Μητροπόλεως πού άγωνιωδῶς στεκόταν δίπλα μου, ως και τόν λεβέντη Λαό τῆς Άρκαδίας πού μέ έγέννησε.

Άδελφοί μου, περαίνοντας, έπιτρέψατέ μου νά γράψω δύο λόγια πού βγαίνουν ως συμπεράσμα άπ'τή δοκιμασία μου.

Άν κανείς δέν πληγῆ άπό τό θηρίο τοῦ Κορωναιῶ, δυστυχῶς, δέν μπορεῖ νά πιστέψη στήν ὑπαρξη αὐτῆς τῆς πληγῆς και κυρίως νά κατανοήση τί κινδύνους κρύβει. Έτσι εἶναι, τό έπαναλαμβάνω, δυστυχῶς! Δέν πέρασες Covid-19, τότε δέν ξέρεις τί θά πῆ Κορωναιῶς! Τό όμολογῶ εὐθαρσῶς, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται!

Αὐτό σημαίνει: Μάσκα παντοῦ, έντός και έκτός τῶν Έερῶν Ναῶν και σέ κάθε μας δραστηριότητα. Πλήρης συμμόρφωση μέ τίς ὑποδείξεις τῶν Λοιμωξιολόγων και τῆς Πολιτείας πού ὑπεύθυνα αντιμετωπίζει τό πρόβλημα και τήν όποία στηρίζουμε πλήρως.

Όμως, παρακαλοῦμε και τήν έντιμη Κυβέρνησή μας ως και ὅλα τά Πολιτικά Κόμματα τοῦ Δημοκρατικοῦ μας Κοινοβουλίου νά κατανοήσουν ότι τό θέμα Θεία Εὐχαριστία και τρόπος μεταδόσεως Αὐτῆς εἶναι κόκκινη γραμμή για τήν Έκκλησία. Κάτι για τό όποιο άντέδρασε και παλαιότερα ή έλαχιστότης μου και μάλιστα δέχθηκα σφοδρά πυρά άπό πολλούς ...

Ναί στίς μάσκες! Ναί στίς άποστάσεις και προφυλάξεις. Όχι στόν συνωστισμό. Όμως τό τί εἶναι Θεία Εὐχαριστία και έάν μεταδίδεται μέσφ Αὐτῆς ή Πανδημία τοῦ Κορωναιῶ δέ μᾶς χρειάζεται νά μᾶς τό πῆ άλλος. Η μόνη πού δικαιούται νά μᾶς τό πῆ εἶναι ή Έκκλησία πού Τήν τελει και πού Τήν βιώνει!

Όταν ό Κληρικός έκφωνῆ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ στή Θεία Λειτουργία, ό Λαός διά τοῦ Έεροψάλτου άπαντᾶ, Λειτουργικά και Θεολογικά, τί εἶναι αὐτά τά ΑΓΙΑ:

α) «Γεύσασθε και ἴδετε ὅτι Χριστός ό Κύριος». Δηλαδή: «Γευθήτε και δεῖτε ότι εἶναι ό Έίδιος ό Κύριός μας Έησοῦς Χριστός»!

β) «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, Πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε». Δηλαδή: «Ἐλᾶτε νά μεταλάβετε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι Πηγή αἰώνιας Ζωῆς»!

Καί γ) Τό Μέγα Σάββατο στό Χερουβικό ψάλλομε: «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου, καί μηδέν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέτω· ὁ γάρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς ...». Δηλαδή: «Ἄς σιγήση κάθε ἀνθρώπινη ὑπαρξη πάνω στή γῆ κι ἄς σταθῆ μέ δέος καί τρόμο μπροστά σ' ὅσα συμβαίνουν καί καμμιά ἐπίγεια μέριμνα ἄς μή λογίζεται· διότι ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων ἔρχεται νά θυσιασθῆ καί προσφερθῆ ὡς τροφή στούς πιστούς ...»!

Αὐτή εἶναι ἡ πίστη καί κυρίως ἡ ἐμπειρία καί τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, ἐμπρός ἀπό λιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, ἐπιδρομές ἀλλοφύλων, φοβερές δουλεῖες καί σκλαβιά 400 χρόνων καί μαρτύρια ... Τελεία καί πάλια .-

Καί πάλι Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καί 'κείνους πού δέν μπόρεσα στά ἀμέτρητα τηλεφωνήματα, SMS καί ἠλεκτρονικά μηνύματά Σας ν' ἀπαντήσω!

Ναί στή μάσκα! Ὅχι στόν συνωστισμό! Ναί στίς ὑποδείξεις τῶν ειδικῶν! Ἄφοβα, ἀλλά τηρῶντας τά μέτρα ἀποφυγῆς τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναιῶ, στήν προσέλευση στή Θεία Κοινωνία!



Μέ ἀδελφικούς ἀσπασμούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επιτροπὴ Θεολογίας