



**+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Ἐν Κυπαρισσίᾳ, τῇ 6^ῃ Φεβρουαρίου 2022

Πρὸς
τοὺς εὐσεβεῖς ἐκφραστὲς τῶν Φιλιατρῶν

Προσφιλέστατοί μοι,

Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ἀπαντήσομεν.

Βρισκόμαστε μέσα σὲ μίαν τρικυμίαν, πού παρατείνεται. Ἀνακοινώνονται καθημερινῶς ἀριθμοὶ ἀσθενῶν, διασωληνομένων καὶ νεκρῶν. Ἔχει ὀριστεῖ ἐπίσης ἀριθμὸς ὅσων ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκονται μέσα στὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη ἐπέβαλε νὰ βρεθοῦν μέτρα, ὥστε νὰ διατηρηθεῖ τό οὐσιῶδες καὶ κύριον, νὰ μὴν ἐπιμείνουμε στό ἐπουσιῶδες.

Αὐτό ἔπραξε καὶ ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας. Καταρτίστηκε τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσα στὴν Ἐκκλησίαν. Ἐκεῖ μπορεῖ νὰ εἰσέρχεται ὁ κάθε πιστός, νὰ δέεται καὶ νὰ δοξολογεῖ τὸν Θεόν. Θά μπορούσε καὶ ὁ Γερμανός Ἀξιωματικός νὰ προσέλθει, ἂν ζοῦσε.

Ἡ λατρεία μέσα στὴν Ἐνοριακὴν Ἐκκλησίαν εἶναι ἡ ἴδια μέ αὐτήν, πού τελοῦσαν οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας κατ' οἶκον. Δέν εἶναι σωστό ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας κατ' οἶκον νὰ θεωρεῖται ἀτομικὴ. Εἶναι δημόσια.

Ἐν μέσῳ πανδημίας, τηροῦμε ἀπαρεγκλίτως τὴν Ἀποστολικὴν καὶ Πατερικὴν παράδοσιν. Οἱ εὐσεβεῖς καὶ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ παρακαλοῦνται νὰ μὴν τό παραβλέπουν. Ὅταν ἐπέτρεπαν οἱ περιστάσεις, γινόταν ἡ λιτανεῖα. Κατέβαλε ὅμως ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας κάθε φροντίδα, νὰ γίνεταί μέ τάξη, προσοχὴ καὶ εὐλάβεια. Θά ἦταν ὅμως σήμερα ἐγκληματικόν, νὰ πράξωμεν καὶ τό δευτερεύον, μέ ἀποτέλεσμα νὰ ἀσθενήσουν πολλοί.

Ἡ Ἁγία Γραφή, ὀρίζοντας τὰ σχετικά μέ τήν λέπραν, διδάσκει πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζομεν τούς κινδύνους αὐτούς (Λευιτικόν). Καθώς ἐπίσης, μᾶς διδάσκει πώς ἐξ ἀνάγκης καί νόμου μετάθεσις γίνεται (Ἐβρ. 7, 12). Κι ἂν μετατίθεται ὁ νόμος, πολλῶ δέ μάλλον παραδόσεις καί ἔθιμα. Ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα, πού καταθέτω, εἶναι ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, δέν εἶναι δικά μου. Ἐγώ σᾶς τὰ ἐπισημαίνω ἀπλά. Ἄν δέν τὰ γνωρίζεται, εἶναι πολύ ἀνησυχητικό αὐτό.

Ἐγιναν λιτανεῖες καί ἀγρυπνίες στό Ἅγιον Ὄρος τήν 20^{ην} Μαρτίου 2020 καί τήν 1^{ην} Νοεμβρίου 2021, ὅπου λιτάνευσαν τμήματα λειψάνων τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καί εἰκόνες τῆς Παναγίας. Καθώς ἐπίσης, ἔγιναν λιτανεῖες ἁγίων Λειψάνων διαφόρων Ἁγίων καί Εἰκόνων καί σέ ἄλλα διαμερίσματα τῆς πατρίδος μας, ἀλλά τί φοβερό! Τήν ἐπόμενην ἡμέραν ἐμφανίστηκαν ἑκατονταπλάσια κρούσματα καί στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν ὑπόλοιπη πατρίδα μας.

Το «Βόλτα», πού ἀναφέρατε, δέν τό εἶπα ἐγώ. Ἀλλά εὐρισκόμενος ὡς διάκονος καί φοιτητής στό παρεκκλήσιον τῆς Πανεπιστημιακῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί συνιερουργῶν μέ τόν τότε Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης κ. Ἀναστάσιον, νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας, τόν ὁποῖον εἶχα καθηγητήν στό μάθημα τῆς Θρησκευολογίας, καί λιτανεύοντας τήν κάραν τοῦ ὀσίου Δαυῖδ καί τās ἱεράς Εἰκόνας, ὑπῆρχε ἕνα δυστυχισμένο πλᾶσμα, πού εἶχε κυριευθεῖ ἀπό τήν παρουσίαν τοῦ Σατανᾶ μέσα του (ἦταν δαιμονισμένο).

Ὁ Σατανᾶς, χρησιμοποιώντας τό στόμα τοῦ δαιμονισμένου, εἶπε ἐπί λέξει:

- Ὁ Θεός δέν θέλει βόλτες! Θέλει μετάνοια.

Καί στρέψας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τό βλέμμα του πρός ἐμένα εἶπε:

- Διάκο, πού καταντήσαμε! Ὁ Σατανᾶς νά μᾶς διδάσκει τό τί δέν θέλει ὁ Θεός καί τό τί θέλει ὁ Θεός.

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει ὅτι «Ὁ ἔχων τās ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. 14, 21), δηλαδή «Ὅποιος φυλάσσει τīs ἐντολές μου καί τīs ἐφαρμόζει, ἐκεῖνος εἶναι αὐτός πού μέ ἀγαπᾶ». Ἀκόμα μᾶς τονίζει: «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τās ἐντολάς τās ἐμᾶς τηρήσατε» (Ἰω. 14, 15), μέ ἐρμηνεῖα «Ἄν μέ ἀγαπᾶτε, νά τηρήσετε τīs ἐντολές μου».

Τό πρόγραμμα τό ἐόρτιο ἔχει ὀριστεῖ, ὄχι μόνον στούς ὑπολοίπους Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ Ἐσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἀλλά γιά πρώτη φορά καί στούς ὑπολοίπους τρεῖς Ἱερούς Ναούς τῶν Φιλιατρῶν, γιά νά μπορέσουν περισσότεροι πιστοί νά ἐκκλησιαστοῦν ἀνεμπόδιστα καί ἀκίνδυνα.

Τό ἑσπέρας θά τελεσθεῖ 5:00 μ.μ. ὁ Ἑσπερινός στούς ὑπόλοιπους Ἱερούς Ναούς, ἐνῶ στόν πανηγυρίζοντα Πολιοῦχον μας 5:30 μ.μ.. Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, θά τελεσθεῖ 7:00 – 8:30 π.μ. ὁ ὄρθρος καί 8:30 – 10:00 π.μ. ἡ Θεία Λειτουργία.

Ἡ Αγία Γραφή διδάσκει πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζομεν τούς κινδύνους αὐτούς. Τηροῦμε λοιπόν τό κύριον καί ἐφαρμόζομεν τήν ἀκρίβειαν. Τό δευτερεύον, δηλαδή τήν περιφοράν τῆς ἁγίας Εἰκόνας καί τῶν ἁγίων Λειψάνων, θά τό ἐπαναλάβομεν, ἀφοῦ ἐκλείψει ἡ πανδημία καί θά φροντίσωμεν καί πάλι νά τελεῖται μέ εὐλάβεια.

Μετ' εὐχῶν καί τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ὁ Τριφυλίας καί Μεσσηνιας Χρυσόστομος

