

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκόου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ματσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αντανίας και Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, κ. Παρθένιε,

Αγαπητοί πατέρες της υπό αυτού αδελφότητας,

Αγαπητοί αδελφοί,

.....

Όπως «Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν», προκειμένου να επιτελέσει το σωτηριώδες έργο Του, έτσι και ο λόγος του Ευαγγελίου, το χριστιανικό μήνυμα, για να επιτελέσει τον θεραπευτικό και σωστικό του ρόλο, πρέπει να λάβει «σάρκα», που λέγεται γλώσσα, πολιτισμός, ταυτότητα και τρόπος σκέψης των λαών, ώστε να γίνει κατανοητό και προσιτό από τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Τόσο το μήνυμα όσο και οι τρόποι μετάδοσής του, πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση όλων των πολιτισμών, εθνών, φυλών, ηλικιών, αντιλήψεων και τρόπων ζωής. Αυτή η θεμελιώδης αρχή, είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε ήταν δυνατό και εφικτό, η ανθρώπινη «σάρκα», δηλαδή, ο πολιτισμός, η γλώσσα, οι παραδόσεις και τα έθιμα των λαών, αντιμετώπιστηκαν με σεβασμό, στοργή και εμπιστοσύνη, και ενσωματώθηκαν στη ζωή της Εκκλησίας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκούου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Μασσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Με βάση αυτή τη θεμελιώδη αρχή της Σάρκωσης του Λόγου, και ως απόρροια αυτής, η Εκκλησία, κατά την ιεραποστολική της πορεία από την εποχή της πανηγυρικής φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, όπου έλαβε χώρα επίσημα και φανερά η συγκρότηση της πρώτης Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, με τους Αποστόλους να αρχίζουν το έργο του ευαγγελισμού κατά την εντολή του Χριστού, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», φρόντισε να ακολουθήσει και άλλες, άρρηκτα συνδεόμενες αρχές μεταξύ τους.

Οι αρχές αυτές έχουν να κάνουν με την πολλαπλότητα των γλωσσών, με την υπέρβαση του εθνικισμού και τη διακήρυξη της καθολικής αγάπης, με την κατανόηση του πολιτιστικού περιβάλλοντος από μέρους των ευαγγελιζόμενων, όπως σχετικώς αναφέρει και ο Απ. Παύλος, στην Α' Κορ. 9,20-23, «καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω·Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.», καθώς και με το διακονικό και μεταμορφωτικό έργο της Εκκλησίας στον κόσμο, που σκοπό έχει να ανανεώσει τον πεπτωκότα κόσμο και να τον μεταμορφώσει σε Βασιλεία του Θεού.

Η πιο παραδειγματική και μεγαλύτερη ιστορική στιγμή εφαρμογής αυτών των ευαγγελικών και αποστολοπαράδοτων αρχών, είναι η εποχή που οι Θεσσαλονικεῖς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος αναλαμβάνουν και ασκούν το ιεραποστολικό τους έργο στους σλαβικούς λαούς, υπό την έμπνευση του Πατριάρχη Φωτίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκούς

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ματσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Την εποχή αυτή μάλιστα, θα μορφοποιηθεί η πνευματική προσωπικότητα του Βυζαντίου και οι δύο Απόστολοι, πιστοί στα βήματα του οικουμενικού Αποστόλου Παύλου, θα χαράξουν την πορεία της αποστολής της Εκκλησίας μας, και θα προσδιορίσουν τη γραμμή πλεύσης του σκάφους Της έως σήμερα.

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, εμπνέονταν από το γνήσιο χριστιανικό οικουμενικό πνεύμα, το οποίο σέβεται την ελεύθερη θέληση των ανθρώπων και τις πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιομορφίες, σπουδάζει τον τοπικό πολιτισμό και προσπαθεί να τον κατανοήσει και να τον ενστερνισθεί, γονιμοποιώντας ότι είναι θετικό. Αυτό το γεγονός, εξηγεί γιατί οι δύο Θεσσαλονικείς Ιεραπόστολοι, δεν ήθελαν να επιβάλουν την ελληνική γλώσσα στη λειτουργική ζωή των εκχριστιανιζόμενων λαών.

Απεναντίας, μετέφρασαν στην σλαβική την Αγία Γραφή και τα λειτουργικά κείμενα, δημιουργώντας για τον σκοπό αυτό, αλφάβητο για μία ξένη, άγνωστη και ανεπίσημη γλώσσα, σε μία εποχή μάλιστα, όπου οι βυζαντινοί ήταν υπερήφανοι για τη γλώσσα τους και την ακμή του πολιτισμού τους.

Γίνεται συνεπώς κατανοητό, ότι το διαλογικό ήθος και η διαλογική μαρτυρία, η συνοδικότητα και ο θεσμός του αυτοκεφάλου, αποτελούν βασικές αρχές της Ορθοδοξίας. Άλλωστε, για την ορθόδοξη μαρτυρία στον κόσμο, βασικός παράγοντας ενότητας της συνεχώς εξαπλούμενης Εκκλησίας, είναι η κοινή δοξολογία του ζώντος Θεού, πολυφωνική μεν στη μορφή της, αλλά μία εν πνεύματι, καθότι αυτό αποτελεί το βασικό εκκλησιολογικό νόημα της Πεντηκοστής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκόου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ματσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Με την πρόσφατη λοιπόν απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περί της αποδοχής σε ευχαριστιακή κοινωνία της Εκκλησίας του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας ως όνομα της Εκκλησίας, το Αχρίδος, υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο, θεραπεύθηκε η πληγή ενός σχίσματος, ενώ ταυτόχρονα μέσω αυτής της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης, λαμβάνει ιεροκανονικότητα η ορθόδοξη μαρτυρία που συντελείται εδώ και χρόνια, μέσω της Θεσμικής πλέον Εκκλησίας σας, ώστε εν συνόλω η Εκκλησία του ζώντος Θεού, να επαυξηθεί και εξαπλούμενη να Τον δοξολογεί.

Η επί χρόνια υπάρχουσα αδικία, αποκαταστάθηκε εκ της καρδιάς και των χειρών του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, και της υπό Αυτού Ιεράς Συνόδου και η μέριμνα αυτή της Μητρός Εκκλησίας, μετέτρεψε ξανά το πικρό ύδωρ, σε ύδωρ ζωής, όπως τότε, που οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος κατά την ιεραποστολική τους πορεία, βρέθηκαν σε τόπο άνυδρο, και βρήκαν ύδωρ εις αλμυρόν έλος και μη μπορώντας να πιούν, προσευχήθηκαν, και το ύδωρ αυτό μετατράπηκε με τη χάρη του Θεού σε γλυκύ ως μέλι και δροσερόν.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκού

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ματσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Θεοφιλέστατε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Θα ήταν μεγάλη αμέλεια, να μην αναφερθώ και στην καθοριστική μέριμνα που επέδειξε έμπρακτα και με αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια, ο Παναγιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. Άνθιμος, προς εσάς και τα πνευματικά σας τέκνα, δίνοντας πνευματικό και υλικό χώρο, συνειδητοποιημένος πλήρως ως προς την αποστολική του ευθύνη και του καθήκοντος που απορρέει εξ αυτής, πράττοντας το καλύτερο δυνατό, ώστε πλειάδα πατέρων αλλά και λαϊκών που είναι δίπλα σας, να φιλοξενηθούν στο Οικοτροφείο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και να μπορέσουν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας εκείνα τα εφόδια, ώστε εμείς τουλάχιστον, να ξέρουμε από καιρό πριν την αλήθεια, που κάποιοι, εκατέρωθεν, προσπαθούν να αμαυρώσουν.

Αναγκαίο όμως είναι, να αναδείξουμε και να συνδέσουμε την παρούσα ευχαριστιακή μας κοινωνία, η οποία τελείται υπό την σεπτή αδεία και ευλογία του Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ.κ. Ανθίμου, κατόπιν ευγενούς αιτήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, κ. Στεφάνου, με τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, που σήμερα τιμάται από την Εκκλησία μας. Και αυτό, διότι η σπουδαιότητα Αυτής της συνόδου, έγκειται στην οριστική διαμόρφωση του χριστολογικού δόγματος, με τη διακήρυξη της ορθόδοξης πίστης και την καταδίκη των αιρέσεων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιερός Ναός Παναγούδας (Γεννήσεως της Θεοτόκου)
Παναγίας Γοργοϋπηκού

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 – Των Αγίων Πατέρων Δ' Οικ. Συνόδου, Μαρίνης Μεγαλομ.

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ματσάς, Προϊστάμενος Ι.Ν.

Πέραν όμως αυτών, η Σύνοδος αυτή, της Χαλκηδόνας, εκείνο που επέτυχε, είναι να διατηρήσει και να διασώσει το σωτηριολογικό δόγμα, που είναι η βάση της Εκκλησίας, και αυτό διότι «η ουσιαστική ένωση των δύο φύσεων του Χριστού και η διατήρηση της ετερότητάς τους, σημαίνουν ότι η θεότητα παρέχει τον αγιασμό και την αφθαρσία στην κτιστή ανθρώπινη φύση».

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε και Καθηγούμενε, κ. Παρθένιε,

Εν ομονοία λοιπόν, υπό του κοινού ποτηρίου, δεχθείτε κάτι ταπεινό, αλλά για εμάς πολύ συμβολικό, έλαιον και οίνον, θεραπεύοντα αμφότερα την πληγή του παλαιού πλέον σχίσματος, όπως αναφέρθηκε στην σχετική απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου: «έλαιον και οίνον εις το τραύμα των εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων».

Τέλος, εις ανάμνηση της φιλίας μας, το σημαντικότερο που θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε είναι αυτό το στεφάνι ελιάς, που αντικατοπτρίζει «την πίστη των δικαίων» και αποτελεί ένα αιώνιο σύμβολο ειρήνης και ελπίδας για όλους μας.

Καλώς ήρθατε !!!